

*Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waarde heeft
om niet te vergeten.
(Alice Nahon)*



*Intens verdrietig maar met onuitwisbare herinneringen aan haar leven
nemen wij afscheid van*

mevrouw

Lucrèce Watteyne

Zij werd geboren in Wervik op 27 januari 1953
en ging thuis van ons heen in Rekkem op 21 oktober 2022.

Zij was de lieve echtgenote van Jacques Josson,
de zorgzame mama en schoonmama van
Nicolas Josson en van Manuel en Stefanie Josson - Maes,
de fiere en gelukkige mammie van Arnaud en Amandine Josson.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
op **zaterdag 29 oktober 2022** om **11 uur** in de Sint-Niklaaskerk in Rekkem.
Na de afscheidsplichtigheid leggen wij Lucrèce te ruste
in de familiekerk op de begraafplaats van Rekkem.

De offerande geldt als rouwbetuiging.

U kunt Lucrèce een laatste groet brengen in
het funerarium Deman, Lauwbergstraat 14 in Lauwe
van maandag tot en met donderdag.
Graag eerst een afspraak maken op het nummer 056/41 78 46

Dit melden u:

Jacques Josson

haar echtgenoot

Nicolas Josson

Manuel en Stefanie Josson - Maes
Arnaud
Amandine

haar kinderen en kleinkinderen

Maria Verbrugghe

haar schoonmama

Marnick en Ingrid Watteyne - Vannevel
Christophe Watteyne

Frans en Nadine Josson - Ghesquière
Bart en Jerina Josson - Vanneste
Elien Josson
Dries Josson

*haar broer, schoonbroer, schoonzussen,
neven en nichten*

De familie Watteyne - Maes
De familie Josson - Verbrugghe
Mevrouw Dannie Welvaert

Met dank aan de thuisverplegingsgroep Dagmar.

Rouwbetuigingen kunnen worden bezorgd aan
Begravenissen Deman, Lauwbergstraat 14, 8930 Lauwe
t.a.v. de familie Josson - Watteyne
of via www.begravenissen-deman.be/rouwberichten